

Tio helgon och en ängel

Heliga Josefina Bakhita

Bakhita föddes år 1869 i en by i Sudan. Vid nio års ålder blev hon kidnappad av slavhandlare och såldes vidare fem gånger. En av slavägarna gav henne namnet Bakhita (på arabiska lycklig) och hon glömde sitt ursprungliga namn. Hon misshandlades svårt och tvångstatuerades. I Khartoum köptes Bakhita av en italiensk konsul som gav henne till en affärsman. Hon blev barnflicka och kom så till Italien. Affärsmannen reste bort och Bakhita och hans dotter fick bo hos canossasystrarna i Venedig. Där döptes Bakhita år 1890. Tillbaka från sina resor krävde affärsmannen att få Bakhita tillbaka, men domstolen förklarade att Italien inte accepterade slaveri. Bakhita avlade sina löften inom orden den 1896. Hon brann särskilt för missionen i Afrika. Heliga Bakhita firas den 8 februari.



Heliga Sunniva

Sunniva var en prinsessa från Irland. En hednisk vikingahövding började plåga folket och ville tvinga henne till äktenskap. Sunniva och flera frivilliga följeslagare flydde. De lämnade Irland i tre fartyg som varken hade segel eller åror. De lät vinden föra dem dit Gud ville och till slut kom fartygen till den norska västkusten och ön Selja.

Sunniva och hennes besättning hittade grottor där de slog sig ned för att leva enkelt liv i tillbedjan. De åt fisk och grönsaker. Ön Selja användes av fastlandsbefolkningen som betesmark. Enligt legenden räddade Gud mirakulöst Sunniva och hennes sällskap från dessa misstänksamma hedningar. Sunniva ska ha levt i slutet av 900-talet. I Sverige har man vördat heliga Sunniva särskilt i Västergötland. Hon firas den 8 juli.



Helige Olav

Olav var son till kung Harald Grenske. Han blev uppfostrad av stormannen Rane som tog pojken med på en resa till England. Under ett besök i Frankrike blev han döpt. Han begav sig på en pilgrimsresa.

I Födelsekyrkan i Betlehem fick han i en uppenbarelse uppgiften att komma tillbaka till Norge för att bli kung. Han besegrade flera småkungar och byggde en kyrka i Nidaros (Trondheim). Medan Olav var på resa till Novgorod tog hans motståndare makten och i slaget vid Stiklestad stupade han år 1030. Hans kropp begravdes i Nidaros som blev en populär pilgrimsort. Under medeltiden vördades helige kung Olav i hela Norden. Han är Norges skyddspatron och firas den 29 juli.



Helige Maximilian Kolbe

Rajmund föddes år 1894 i nuvarande Polen. Han inträdde som ung i Franciskanorden i Lviv och tog sedan namnet Maximilian Maria. Han studerade i Rom. Han grundade sällskapet Militia Mariae Immaculatae. Efter prästvigningen återvände han till Polen, undervisade i ett seminarium och startade en tidskrift. Under ett par år var han verksam i Japan. Under andra världskriget gav han skydd åt judar och startade illegala radiosändningar. Han tillfångatogs och skickades till Auschwitz. När en man lyckades fly skulle tio men straffas kollektivt. De blev dömda till döden genom svält. Maximilian steg fram och erbjöd sitt liv för att rädda en flerbarnsfar. Helige Maximilian firas den 14 augusti.

Heliga Teresa av Calcutta

Agnes Gonxha Bojaxhiu föddes år 1910 i Skopje i nuvarande Makedonien. Hon inträdde i en missionskongregation och kom till Indien år 1929 där hon tog namnet Teresa. År 1947 lämnade hon sitt trygga orden för sin kallelse att

leva som fattig bland de fattiga. Hon fick inget ekonomiskt stöd och var tvungen att tigga för sitt leverne och sin verksamhet. Hon grundade kongregationen Missionaries of Charity som från början bestod av 13 systrar – och nu är världsvid. Syftet var att hjälpa lidande människor oavsett deras bakgrund. Moder Teresa öppnade sitt hem för de döende; sedan grundades leprasjukhus och barnhem. Moder Teresa liv kom att präglas av en svår inre kamp, vilket hon dolde för nästan alla. Hon tog emot Nobels fredspris i Oslo år 1979. Moder Teresa dog 1997 i Calcutta. Hon firas den 5 september.



Ärkeängeln Mikael

Helige Mikael är en av de tre ärkeänglarna. Mikaelidagen hör till de få högtider som överlevt reformationen i Sverige och har firats sedan 400-talet. Sedan 1970 firas alla de tre ärkeänglarna – Mikael, Gabriel och Rafael – gemensamt den 29 september.



Helige Franciskus av Assisi

Francesco di Bernardone var en gladlynt ung man. Han deltog i ett krig och togs till fånga. Väl fri igen började han söka en djupare mening i livet. I kyrkan San Damiano hörde han Jesus säga: "Franciskus, gå och bygg upp mitt hus!" I början tog han det bokstavligt och började sälja sin fars dyrbara tyger för att kunna reparera kyrkan. Det gjorde fadern rasande. Franciskus lämnade det gamla livet och klädd i de sämsta kläderna började han vandra omkring och predika. Snart var det flera som ville dela hans liv. År 1209 godkände påven Franciskus ordensregel.



Franciskus besökte Heliga landet och hade ett vänskapligt möte med sultanen i Egypten. Franciskus byggde också den första julkrubban. Han bad ofta på berget Verna och mottog Jesus sårmärken på sin kropp. För honom var livet en vandring till himmelen. Hans kärlek visade sig i konkreta gärningar. Franciskus är känd och älskad för sin kärlek till djuren och naturen. Han firas den 4 oktober.

Helige Martin av Tours

Martin var en romersk soldat på 300-talet. En dag delade han sin mantel i två delar och gav den ena hälften till en tiggare. I en dröm såg han sedan Kristus klädd i tiggarens halva av manteln. Gåvan till tiggaren var en gåva till Kristus. Han lät sig döpas och hamnade sedan i Frankrike där han blev en ivrig missionär och klostergrundare. När han utnämndes till biskop försökte han gömma sig bland gäss med de avslöjade honom med sitt kacklande. Han firas den 11 november.



Heliga Lucia

Lucia var en ståndaktig jungfru som för sin tros skull fick ögonen utstuckna och brändes på bål i Syracusa (Sicilien), möjligen under Diocletianus förföljelse omkring 304. Hennes namn betyder »ljus«. Att hennes dag infaller under den mörka vintern förklarar att hennes minne blivit så levande i Sverige. Heliga Lucia firas den 13 december.



Den heliga familjen

Jesu familj firas på söndagen i juloktaven.

